

DEN STORA KYRKTUREN

En intressant rundtur för dig som tycker om att se och besöka kyrkor.

Den tar ca. 6,5 timmar och är ca 110 km. Du kan naturligtvis börja rundturen var du vill.

MOROKULIEN:

Att fritt kunna passera den svensk-norska gränsen är naturligt för oss, men stort för besökare från många andra länder. I augusti varje år anordnas en friluftsgudstjänst här. Fredsplatsen har många sevärdheter att besöka; Fredsmonumentet, byggt 1914 till minne om 100-års fred mellan de båda länderna. Fredsklockan med texten "Tid för Fred" som är placerad i en pagod från Syd-Korea. Den lilla Fredsbron är ett måste att passera gränsen på. Riksroset stoltserar mitt framför Fredsmonumentet. Morokulien Infocenter som är byggt mitt på riksgränsen ger dig information och kartor. Restaurangerna i Morokulien ser till att du fortsätter färden mätta och belåtna.

MAGNOR KIRKE OCH EIDSKOG KIRKE:

Nu fortsätter resan till Magnor. Här ligger Magnor kyrka som byggdes 1923, invigdes som kapell 1924. 1986 fick den beteckningen som kyrka. Färden går vidare till Matrand och Eidskog kirke. Kyrkan byggdes 1665 och utgrävningar visar att det har funnits stavkyrkor på platsen redan från slutet av 1000-talet eller början av 1100-talet. Kyrkan i Matrand var, under medeltiden, pilgrimernas rastställe på väg till Olav den heliges grav i Nidaros. Dopfunten i täljsten är från 1100-talet och altartavlan från 1879.

VESTMARKA KIRKE OCH SKILLINGMARKS KYRKA:

Vestmarka kirke, som ligger på en kulle ovanför Harstadsjøen, byggdes 1883. Pilgrimsleden passerar dessa båda kyrkor om man vill komma tillbaka för en vandring en annan gång. Så småningom passerar du riksgränsen igen och kommer fram i Skillingmark. Först ett stopp vid den gamla och mycket vackra kyrkplatsen i Klevene. Ute på en udde i Asksjön finns spår efter Skillingmarks gamla kyrka. Färden går vidare utefter sjön till Skillingmarks nuvarande kyrka, byggd 1689. Här inne kan man se altartavlan, dopfunten och en tennskål som alla är bevarade från den gamla kyrkan. Passa på att köpa kaffe och välsmakande våfflor i Bruksgården.

JÄRNSKOGS KYRKA:

Nu fortsätter resan söderut till Järnskog. I Stommen ligger en gammal kyrkplats med minnessten och klocktorn som är väl värd ett besök. Järnskog Hembygdsgård visar många gamla föremål, här ligger också museet Beredskapsåra. Serveringen erbjuder bland annat Nävgöt och Fläsk och den gamla lanthandeln "Hiombua" bjuder på äkta nostalgi.

Härifrån är det inte långt till Järnskogs kyrka. Kyrkan invigdes 1699, men först 1729 stod tornet färdigt. Sakristian tillkom på 1800-talet. Av de tre klockorna i tornet är lillklockan den äldsta, gjuten 1557. Den har tidigare suttit i Stommenkyrkan, en s.k. redkyrka av trä, uppförd i slutet av 1300-talet.

KÖLA KYRKA:

Nu åker vi tillbaka norrut och kommer fram i Kölabygden, med sin vackra kyrka alldeles intill sjön Hugn. Kyrkan invigdes 1702. Dopfunten från 1200-talet och lillklockan med den heliga Birgitta på är från senmedeltiden och mycket sevärd. Passa på att ta en liten rundtur på kyrkogården, men även ner till den fina badplatsen. Intill prästgården ligger Köla-Ladan och Hembygdsgården med möjlighet till ytterligare en fikapaus.

LERSJÖNS KAPELL:

Vi avslutar vår kyrktur med Lersjöns kapell. Det lilla gränskapellet ligger i Sverige men klockstapeln ligger i Norge. Det var på invånarnas initiativ som fredskapellet stod färdigt 1959. Här anordnas gudstjänster, bröllop och dop samt musikunderhållning av lokala förmågor under sommaren.